

2^η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Κεντρικοί ομιλητές : «Οι Σταχτοαίματοι ή Σταχτογεννημένοι»

Σταχτοπούτα με το σημαδεμένο πρόσωπο (Ινδιάνα)

Χαιρετώ όλους όσους βρίσκονται σήμερα εδώ στην υπέροχη Νεραϊδοίπποτουόπολη. Θα ξεκινήσω να σας πω κι εγώ την ιστορία μου που όμως είναι αρκετά λυπηρή... Εγώ ήμουν η μικρότερη από τις αδελφές μου. Μ' έβαζαν να κάνω τις δουλειές του σπιτιού κι αν δεν τέλειωνα γρήγορα με τιμωρούσαν. Οι τιμωρίες αυτές μου άφηναν σημάδια κι έτσι ο κόσμος με φώναζε Σημαδεμένη. Στην άλλη άκρη του χωριού είχε το σπίτι του ο Αόρατος Κυνηγός. Η κοπέλα που θα τον έβλεπε θα τον παντρευόταν. Μια μέρα οι αδελφές μου αποφάσισαν να δοκιμάσουν την τύχη τους και να δουν τον Αόρατο Κυνηγό αλλά δεν τα κατάφεραν. Πέρασε λίγος καιρός και σκέφτηκα να πάω κι εγώ στο σπίτι του Αόρατου Κυνηγού για να δοκιμάσω την τύχη μου. Όμως δεν είχα καλά ρούχα ούτε παπούτσια για να φορέσω κι έτσι πήγα στον κάμπο, μάζεψα ξερά χόρτα, τα έπλεξα κι έφτιαξα ένα φόρεμα που το στόλισα με μικρά πολύχρωμα λουλούδια. Φόρεσα κι ένα ζευγάρι παλιά παπούτσια τα μοναδικά που είχα. Όλοι που με είδαν με κορόιδευαν, μα εγώ δεν τους άκουγα. Έφτασα στο σπίτι του Αόρατου Κυνηγού. Πήγα στη λίμνη και πράγματι τον είδα. Ήταν τόσο ωραίος. Φανερώθηκε και μου είπε πως τόσα χρόνια έψαχνε να βρει μια γυναίκα με αγνή καρδιά και γενναίο πνεύμα. Μόνο αυτή θα μπορούσε να τον δει και να τον παντρευτεί. Μου χάρισε ένα φτερό από ένα εξωτικό πουλί που πάντα φοράω στα μαλλιά μου και ζήτησε να γίνω γυναίκα του. Έτσι και έγινε. Παντρευτήκαμε και έγινα η Πολυαγαπημένη του. Με το φιλί του όλα τα σημάδια μου εξαφανίστηκαν.

Αφρο-Σταχτοπούτα (από την Αφρική)

Εμένα με λένε Νιάσα. Ο πατέρας μου, ο Μούφαρο, ήταν καλός άνθρωπος. Η αδελφή μου η Μανιάρα, όμως, ήταν λίγο εγωίστρια και κακομαθημένη. Όταν ο βασιλιάς της χώρας αποφάσισε να παντρευτεί, ήθελε να μας δει για να διαλέξει μία από τις δυο μας για μελλοντική βασίλισσα. Το βασίλειο του ήταν αρκετά μακριά και το ταξίδι δύσκολο και γεμάτο δοκιμασίες. Προσπαθούσα να τα καταφέρω με τη καλοσύνη μου και την ευγένεια ενώ η αδελφή μου δεν συμφωνούσε. Τελικά, όμως μ' αυτές τις αρετές κέρδισα την καρδιά του βασιλιά.

Αθοκουτάλα

Αγαπημένες μου Σταχτοαίματες, σίγουρα περάσατε πολλά κι όμως τα καταφέρατε. Έτσι και η δική μου ιστορία είναι πολύ λυπηρή γιατί στην αρχή η ζωή ήταν σκληρή μαζί μου. Με τη βοήθεια της μητέρας μου, όμως, που ερχόταν στο ύπνο μου και με συμβούλευε βρήκα την απαραίτητη δύναμη και το κουράγιο που χρειάζεται η ζωή. Ήταν βέβαια και το γοβάκι που έχασα στην εκκλησία και το βρήκε το βασιλόπουλο. Αυτή ήταν η αφορμή για να γίνω η βασίλισσα της καρδιάς του.

Σταχτοπούτος (από τα Ιμαλάια)

Χαιρετώ τους Συνέδρους. Έρχομαι από τα μακρινά Ιμαλάια, την υψηλότερη οροσειρά της γης. Η ιστορία η δική μου είχε επίσης μεγάλες δοκιμασίες. Η μητριά μου ήταν μία κακιά γυναίκα και με τάιζε με σταχτόψωμο. Ζωή δεν θα είχα αν δε με βοηθούσε η μαύρη αγελάδα, αυτή ήξερε τι περνούσα και χάρη σε αυτή τα κατάφερα να φύγω από το σπίτι. Με υιοθέτησε κι εγώ την αγάπησα σαν πραγματική μου μητέρα. Αυτή με βοήθησε και κέρδισα την καρδιά της πριγκίπισσάς μου.

Πρόεδρος: *Αγαπητοί Συνέδροι, φαίνεται πως όλες και όλοι οι Σταχτοαίματατοι ή Σταχτογεννημένοι του κόσμου, από όπου και αν κατάγονται περνούν παρόμοιες δυσκολίες στη ζωή τους. Όμως δε το βάζουν κάτω, αντιθέτως μάλιστα παίρνουν περισσότερη δύναμη και με την ευγένεια, την καλοσύνη και τη δύναμη της ψυχής τους καταφέρνουν να ξεπεράσουν το καθετί. Παρακαλώ το χειροκρότημά σας, γιατί τους αξίζει!*

Γραμματέας: *Μικρό διάλειμμα για σπιτικό χυμό μαγικής κολοκύθας, φτιαγμένο από τα χεράκια της νονάς της Σταχτοπούτας. Παρακαλώ να ετοιμάζονται οι Κοντουλόνανοι...*