

7η ΣΥΝΕΛΠΙΑ

Κεντρικοί ομιλητές: «Οι Αταιριαστοζεύγαροι»

Η βατραχίνα και το βασιλόπουλο

Κουάξ-κουάξ αγαπητοί Σύνεδροι! Ερχόμαστε από τη Ρωσία μαζί με το βασιλόπουλό μου στην όμορφη Νεραϊδοϊπποτοπούλη. Ηρθαμε να σας μιλήσουμε για την αγάπη μας που ήταν τόσο δυνατή και κράτησε παρά την αταίριαστη φύση μας. Αυτή η αγάπη μας ένωσε στο τέλος, αφού το βασιλόπουλό μου, πέρασε χιλιάδες δοκιμασίες για να με βρει και να με βοηθήσει να γίνω πάλι βασιλοπούλα στην καρδιά του.

Ο βάτραχος και η βασιλοπούλα

Χαίρετε αγαπητοί Σύνεδροι! Εγώ είμαι βασιλοπούλα. Μία μέρα έχασα τη μπάλα μου. Τη βρήκε ένας βάτραχος, αλλά για να μου τη δώσει μου ζήτησε να γίνω γυναίκα του. Δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Τον παντρεύτηκα, αλλά όταν τελικά αποφάσισα να τον φιλήσω, τσουκ, έγινε ο πρίγκιπας μου.

Το άλογο και η λεύκα

Θα σας μιλήσω κι εγώ για τη μέρα που μου άλλαξε τη ζωή... Ήμουν μόνη και εμφανίστηκε στο λιβάδι ένα κάτασπρο άλογο. Από την πρώτη στιγμή που το είδα το ερωτεύτηκα και το ίδιο ένιωσα και αυτό... όμως εγώ ήμουν δέντρο κι αυτό άλογο... τι μπορούσε να γίνει..? Αγαπήσαμε ο ένας τον άλλο, παρά τα εμπόδια και τα λόγια του κόσμου και καταφέραμε να πάρουμε τη μαγική χρυσόσκονη για να γίνουμε ίδιοι και να χαρούμε την αγάπη μας.

Ο Ιπποπότης και η Νεραϊγέλαδα

Αγαπητοί Σύνεδροι, η δική μου ιστορία έχει ως εξής: Εγώ ήμουν ιπποπόταμος αλλά ήθελα να γίνω ιππότης. Γι' αυτό φόρεσα πανοπλία και αποφάσισα να ζήσω στα όρη και στα βουνά, ακολουθώντας τη ζωή του Ιππότη. Ονειρευόμουν να βρω μια νεράιδα και το όνειρο μου έγινε πραγματικότητα, όταν βρήκα την Νεραϊγέλαδα, τη φτερωτή μου γλυκιά αγελάδα.

Η πριγκίπισσα με το βαθυκόκκινο λουλούδι (Ρωσία)

Με τη σειρά μου να σας χαιρετήσω και εγώ. Ερχομαι από τη μακρινή Ρωσία. Πολλοί φίλοι, μου μίλησαν για την όμορφη Νεραϊδοϊπποτοπούλη του Ρεθύμνου κι έτσι ήρθα να σας πω την ιστορία μου. Όταν ο πατέρας μου πήγε ένα μακρινό ταξίδι, του ζήτησα για δώρο μόνο ένα "μικρό βαθυκόκκινο λουλούδι". Έψαξε πολύ γι' αυτό, όμως όταν το βρήκε και το έκοψε, εμφανίστηκε μπροστά του ένα απαίσιο και φοβερό τέρας. Αυτό ζήτησε από τον μπαμπά να πάω να ζήσω για πάντα μαζί του και δυστυχώς δε μπορούσε να γίνει τίποτα άλλο. Στην αρχή έζησα καλά, αλλά μετά ήθελα να φύγω. Φυσικά όμως αυτό δεν γινόταν. Πέρασα δύσκολα κι όταν κάποια μέρα θέλησα να δω τον πατέρα μου, το τέρας με άφησε και κατάλαβα πόσο πολύ με αγαπούσε. Το έσφιξα και το αγκάλιασα, και αυτό μεταμορφώθηκε σε πρίγκιπα.

Πρόεδρος: Τι γλυκές ιστορίες αγάπης ακούσαμε σήμερα από τους Αταιριαστοζεύγαρους! Αυτές οι ιστορίες τους μας δείχνουν τη δύναμη της αγάπης και της πίστης σ' αυτήν. Μπροστά στην αγάπη είμαστε όλοι ίδιοι, αγαπητοί Σύεδροι γιατί η αγάπη δεν έχει μορφή και σύνορα...

Παρακαλώ να ετοιμάζονται οι Κακωσπαρεξηγημένοι οι οποίοι θα είναι και οι τελευταίοι ομιλητές του συνεδρίου μας...

Γραμματέας: Παρακαλώ τους Συνέδρους να σταματήσουμε για ένα μικρό διάλειμμα όπου θα προσφερθούν σοκολατάκια σε σχήμα καρδούλας!