

8η ΣΥΝΕΛΠΙΑ

Κεντρικοί ομιλητές: «Οι Κακωσπαρεξηγημένοι»

Ο καλόκαρδος λύκος

Χαίρεται, εμένα με λένε Λουκά! Αποφάσισα να φύγω από το σπίτι μου μία νύχτα με φεγγάρι και να γνωρίσω τον κόσμο! Οι γονείς μου για να με βοηθήσουν μου έγραψαν μία λίστα για το τι θα μπορούσα να βρω για φαγητό. Και τους βρήκα όλους στο δρόμο, όμως, καρδιά δεν μου έκανε να φάω κανέναν! Κι έτσι είμαι πλέον χορτοφάγος.

Τα τρία μικρά λυκάκια

Εμείς είμαστε τρία λυκάκια που φύγαμε από το σπίτι και αποφασίσαμε να φτιάξουμε ένα δικό μας σπιτάκι, αλλά ότι και να φτιάχαμε μας το χάλαγε ο Ρούνη - Ρούνη το ύπουλο κακό γουρούνι. Τελικά τα καταφέραμε με το σπιτάκι από λουλούδια να τον κάνουμε φίλο μας, να πιούμε μαζί ένα τσαγάκι και να χορέψουμε!

Ο καλόκαρδος καρχαρίας

Γεια σας καλοί μου Σύνεδροι. Με λένε Ζαχαρία και όλοι με φωνάζουν καλόκαρδο, γιατί δεν είμαι τόσο τρομακτικός όσο λένε! Να το ξέρετε δεν είναι καθόλου εύκολη η δουλειά του τρομακτικού ψαριού. Εγώ το μόνο που θέλω είναι να έχω φίλους και φίλες στον βυθό!

Ο εγωιστής γίγαντας

Σας καλημερίζω και εγώ. Είμαι ο γίγαντας του κήπου και με φώναζαν εγωιστή. Στον πανέμορφο κήπο μου έπαιζαν τα παιδιά αλλά αυτό δεν μου άρεσε. Έτσι τα έδιωξα και έχτισα ολόγυρα έναν ψηλό φράχτη για να μην περνάνε. Τα παιδιά δεν ξανάρθαν και μαζί μ' αυτά δεν ξανάρθε η άνοιξη και το καλοκαίρι. Τα πουλιά έφυγαν, το χιόνι και το χαλάζι έπεφταν χωρίς σταματημό. Τα λουλούδια δε φύτρωναν και τα δέντρα δεν άνθιζαν. Ώσπου μία μέρα τα παιδιά τρύπωσαν στον κήπο κρυφά και τότε άλλαξαν όλα. Κατάλαβα πόση καλή δύναμη έχουν τα παιδιά και τα αγάπησα.

Πρόεδρος : *Οι Κακωσπαρεξηγημένοι μας μίλησαν για το πόσο σημαντικό είναι να μην κρίνουμε κάποιον με την πρώτη ματιά... πρέπει πρώτα να τον γνωρίσουμε και να είμαστε ανοιχτοί στη φιλία...*

Σ' αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους Συνέδρους για τη συμμετοχή τους και την προθυμία τους να μιλήσουν για τις περιπέτειές τους. Κάποιοι μας συγκίνησαν, κάποιοι μας έκαναν να γελάσουμε ενώ άλλοι μας δίδαξαν με τις αρετές του χαρακτήρα τους και την τρυφερότητα της ψυχής τους. Κ. Θούλη, παρακαλώ ενημερώστε για τη συνέχιση της διαδικασίας

και τη μεγάλη έκπληξη που έχουμε ετοιμάσει για τους εκλεκτούς μας Συνέδρους. Και πάλι σας ευχαριστώ.

Γραμματέας: Σας ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου για την πιστή τήρηση της διαδικασίας, γεγονός που έκανε ευκολότερη την καταγραφή των πρακτικών από μέρους μου. Παρακαλώ, να περάσετε στο καταπληκτικό αίθριο του συνεδριακού χώρου όπου υπάρχει μπουφές με πολλές λιχουδιές και με ιδιαίτερο χορτοφαγικό μενού για τον καλόκαρδο λύκο. Αργότερα θα δοθούν οι βεβαιώσεις για τη συμμετοχή σας στο Α΄ Συνέδριο Παραμυθοηρώων και Παραμυθοηρωίδων στη Νεραϊδοϊπποτούπολη του Ρεθύμνου καθώς και αναμνηστικές φωτογραφίες.

Τέλος, όσον αφορά στη μεγάλη έκπληξη που ανέφερε η κ. Πίνα, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι δε συμπεριλαμβάνονταν στο πρόγραμμα καθώς το αποφασίσαμε στην πορεία του συνεδρίου ακούγοντας τις ιστορίες σας.

Γνωρίζουμε ότι οι περισσότεροι από εσάς έρχεστε από πολύ μακριά και είναι η πρώτη φορά που επισκέπτεστε την πόλη μας. Η Νεραϊδοϊπποτούπολη του Ρεθύμνου, αγαπητοί μας Σύεδροι, είναι μια όμορφη και ιστορική πόλη που κάποτε ήταν γεμάτη από νεράιδες και ιππότες. Δεν ξέρουμε γιατί αναγκάστηκαν να φύγουν για τη χώρα του Ποτέ... όμως άφησαν πίσω τους μία πόλη γεμάτη μνημεία, αξιοθέατα και θύμησες από άλλες ιπποτικές εποχές και αξίζει πραγματικά να τη γνωρίσετε και να περιπλανηθείτε στα νεραϊδοσοκάκια της. Και όπως καλά ξέρετε, ο καλύτερος τρόπος για να μάθουμε είναι το παιχνίδι! Σας προτείνουμε, λοιπόν, να παίξουμε ένα Κυνήγι Θησαυρού! Δέχεστε;

Για τους Ξεχωριστούς μίλησε ο Σιρανό :

Ωωωω, μα η πόλη σας είναι υπέροχη...από το λίγο που κατάφερα να δω, διαπίστωσα ότι η ατμόσφαιρα είναι τόσο ρομαντική! Ξέρετε..., στο διάλειμμα έγραψα κι ένα ποιηματάκι:

*Σε αυτή την πόλη κάποτε γλυκές νεράιδες ζούσαν
Και πέταγαν σκορπίζοντας χρώματα και χαρά
Ιππότες που με άλογα την πόλη σεργιανούσαν
Ενώ καράβια έρχονταν συχνά απ' το Βορρά.*

Με χαρά θα συμμετάσχουμε στο παιχνίδι σας... αυτή η πόλη είναι έμπνευση!

Για τους Σταχτοαίματους ή Σταχτογεννημένους μίλησε η Αθοκουτάλα:

Μα τι υπέροχη ιδέα κύριε Θούλη! Αυτή η πόλη είναι πραγματικά βγαλμένη από παραμύθι... και το κάστρο της στην κορφή του λόφου... τι όμορφο! Σκέφτομαι να πάρω το βασιλόπουλό μου και να έρθουμε να μείνουμε μόνιμα εδώ... Με χαρά λοιπόν θα συμμετάσχουμε κι εμείς στο Κυνήγι για το Θησαυρό.

Για τους Κοντουλόνανους μίλησε ο Δαχτυλάκης από το δάσος του Ρούβα:

Κοπέλια... άκουγα κι εγώ για το Ρέθεμος αλλά δεν είχα έρθει ποτέ... Εδώ που το μαθα θα σας έρχομαι πιο συχνά, μα στη μια μου μπάντα είστε! Ένας Ψηλορείτης μας χωρίζει... Για αυτό το λόγο θέλω να το μάθω πλια καλά που να φέρω και τσι εδικούς μου και να τονε δείξω την πόλη και τα μνημεία τζη! Όλοι οι Κοντουλόνανοι είμαστε σύμφωνοι να παίζομενε στο παιχνίδι και μη σα σε ποω ότι μπορεί να κερδίσομενε κιόλας!

Για τους Προσφυγονέννητους μίλησε η Μαύρη Γάτα :

Νιαου-ουάου! Τέλεια η ιδέα σας... ήδη έχω κάνει γατοφιλαράκια από την πόλη σας... μου είπαν ότι περνάνε πολύ ωραία και οι άνθρωποι αγαπάνε πολύ τις γάτες και γενικά όλα τα ζώα... Τόσο πολύ μου αρέσει που μπορεί να μείνω και λίγες μέρες ακόμα μέχρι το καρναβάλι... Τα γατοφιλαράκια μου μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για αυτό το γεγονός! Σκέφτομαι να ντυθώ παπουτσωμένος γάτος... θα έχω μεγάλη επιτυχία! Ας παίζουμε λοιπόν κ. Θούλη το Κυνήγι του Θησαυρού!

Για τις Χιονοστάλλακτες μίλησε η Χιονένια :

Και σε εμάς τις δύο αρέσει πολύ η ιδέα αυτή... Η πόλη είναι παραμυθένια και η θέα στα χιονισμένα σας βουνά, μας θυμίζει κάτι από τη δική μας χώρα! Θα παίζουμε με χαρά στο Κυνήγι του Θησαυρού κ. Θούλη... μακάρι να μπορούσαμε να μείνουμε κι εμείς παραπάνω, μέχρι το Καρναβάλι, αλλά τα βασιλόπουλά μας, μας περιμένουν, καταλαβαίνετε!

Για τους Συνοδοιπόρους μίλησε ο τερματοφύλακας της «Μικτής Κόσμου»:

Μας ρωτάτε για παιχνίδι και υπάρχει περίπτωση να απαντήσουμε όχι..? Εμείς ζούμε για να παίζουμε... το παιχνίδι είναι μέρος της ζωής μας... όμως σε κάθε παιχνίδι υπάρχουν κανόνες και εμείς οι ποδοσφαιριστές το ξέρουμε καλύτερα αυτό! Ελπίζω όλοι οι Σύεδροι να ακολουθήσουν τους κανόνες, έτσι..?

Για τους Αταιριαστοζεύγαρους μίλησε ο Ιπποπότης :

Ξέρετε κ. Θούλη κι εμείς νιώθουμε τόσο οικεία σε αυτή την πόλη... Η Νεραϊδοϊποτούπολη του Ρεθύμνου είναι υπέροχη και όπως σωστά είπαν πριν από εμένα κι άλλοι Σύεδροι θυμίζει κάτι από παραμύθι, γι' αυτό και η οικειότητα! Όλοι μας επιθυμούμε να τη γνωρίσουμε καλύτερα παίζοντας στο Κυνήγι του Θησαυρού!

Για τους Κακωσπαρεξηγημένους μίλησε ο Εγωιστής Γίγαντας:

ΩΩΩΩ... φανταστική η ιδέα σας... αρκεί μαζί μας να παίξουν και τα παιδιά... τα παιδιά είναι η χαρά της ζωής, το παιχνίδι φτιάχτηκε για αυτά... τα γέλια τους και οι φωνές τους ηχούν σαν μουσική στα αυτιά μου! Όλοι οι Κακωσπαρεξηγημένοι θα συμμετάσχουμε σε αυτό το υπέροχο παιχνίδι!