

## Καλωσόρισμα

### **Πρόεδρος**

*Αρχικά, θα ήθελα να καλωσορίσω όλους όσους ήρθατε σήμερα στην Νεραϊδοϊποπούλη του Ρεθύμνου... κάποιιοι από εσάς γνωρίζω ότι ήρθατε από πολύ μακριά και είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που σας έχουμε σήμερα εδώ, στο πρώτο μας Συνέδριο. Για όσους δε με γνωρίζετε να συστηθώ. Ονομάζομαι Πίνα Χελωνοαισωπίνα και είμαι παλαίμαχη αθλήτρια στίβου. Είμαι παντρεμένη με το Ρούλη τον Λαγοϋπναρούλη και έχουμε δυο παιδιά.*

*Σκοπός της συνάντησής μας είναι να μοιραστούμε τις εμπειρίες των παραμυθοηρώων και των παραμυθοηρωίδων και μέσα από αυτές να διδαχτούμε και να γίνουμε καλύτεροι. Κάθε διήγηση θα περνιέται στα πρακτικά από τον γραμματέα μας, κ. Θούλη Κοντορεβυθούλη.*

### **Γραμματέας**

*Να σας καλωσορίσω κι εγώ με τη σειρά μου, ονομάζομαι Θούλης Κοντορεβυθούλης και θα είμαι ο γραμματέας του Α' Συνεδρίου. Το κύριο επάγγελμά μου είναι αρτοποιός, όμως με χαρά δέχτηκα τη θέση που μου προσέφερε η κ. Χελωνοαισωπίνα και την ευχαριστώ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι κάποιες από τις ιστορίες που θα ακούσουμε σήμερα θα μας κάνουν να γελάσουμε, κάποιες να λυπηθούμε, κάποιες να ονειρευτούμε και κάποιες να πάρουμε δύναμη... όμως κάθε ιστορία κρύβει ένα μάθημα, μία αλήθεια... κι αξίζει να σταθούμε εκεί... στην αλήθεια.*

## 1<sup>η</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑ

*Κεντρικοί ομιλητές : «Οι Ξεχωριστοί»*

### **Ο Κουτσοφλέβαρος**

*Γεια σας Ξεχωριστοί μου... Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ μαζί σας και που το πρώτο Συνέδριο γίνεται στις μέρες μου! Είμαι ένας μήνας σαν τους άλλους και εγώ. Τώρα που το ξανασκέφτομαι διαφέρω λίιιιιιι... Όταν ήμουν μικρός και έπαιζα με τα αδέρφια μου, ο Μάρτης το πειραχτήρι με έσπρωξε (κατά λάθος) και έπεσα πάνω στο Γενάρη... Έτσι όπως έπεφτα μου έφυγαν κάποιες μέρες από την τσέπη μου... από τότε δε τις έχω ξαναδεί... δεν ξέρω που πήγαν! Ε, Και τι με αυτό. Μία χαρά νιώθω, όλοι με αγαπάνε, γιατί στις μέρες που έχω ακόμα στο τσεπάκι, γίνονται μεγάαααααλες γιορτές! Γιορτάζουν τις Απόκριες, χορεύουν και γλεντάνε και χαίρονται τη ζωή.*

### **Γουτού Γουπατού**

*Καλώς σας βρήκα Σύεδροι σε τούτη εδώ την πόλη! Έρχομαι από τη Σκιάθο, το νησί του Παπαδιαμάντη αν με εννοείς. Να πούμε εμένα με λένε Μανολιώ, αλλά όλοι με φωνάζουν χαϊδευτικά και Γουτού Γουπατού. Άλλοι πάλι με φωνάζουν Ταπόη, επειδή λένε πως έτσι λέω το χταπόδι αν με εννοείς. Δεν περπατώ πολύ καλά και δεν μιλώ πολύ καθαρά, αλλά είμαι μαγκάκι στην καρδιά και μια χαρά τα περνώ αν με πιάνεις. Είμαι ο φύλακας των παιδιών της Κάτω γειτονιάς και τα προστατεύω από τους μάγκες της Απάνω Ενορίας που έχουν αρχηγό τον τρομερό Μήτρο τον Τσηλότατο. Από το*

*«Υψηλότατος» του κόλλησε, τρομάρα του! Αλλά τα καταφέρνουμε μία χαρά και στο τέλος τα βρίσκουμε και μεταξύ μας. Καλή φάση!*

### **Ο Ελμέρ (χρωματιστός ελέφαντας)**

*Γεια σας και καλώς σας βρήκα. Έρχομαι από αρκετά μακριά, από την Αφρική. Εκεί ζω σε μια αγέλη ελεφάντων που όλοι είναι διαφορετικοί! Άλλος είναι νέος και άλλος γέρος, άλλος είναι γεροδεμένος και άλλος αδύνατος (όσο αδύνατος μπορεί να είναι ένας ελέφαντας!) άλλος πιο ψηλός και άλλος πιο κοντός. Όλοι διαφορετικοί...χαρούμενοι και το ίδιο χρώμα... Εκτός από εμένα ... Με λένε Έλμερ και είμαι πολύχρωμος! Διασκεδάζα με τους άλλους ελέφαντες και όλοι γελούσαμε. Κάποτε θέλησα να αλλάξω γιατί βαρέθηκα να είμαι διαφορετικός. Πήρα βατόμουρο και βάφτηκα γκρι όμως κανένας δεν με αναγνώρισε και δε μουμίλαγε. Έτσι αποφάσισα να γίνω πάλι ο πολύχρωμος Έλμερ. Κάποιοι με φωνάζουν και παρδαλό, αλλά προσοχή δεν έχω καμία σχέση με το κατσίκι που γελάει! Κατάλαβα λοιπόν, πως χρώμα, ύψος, βάρος και εξωτερική εμφάνιση δεν είναι τόσο σημαντική όσο ο χαρακτήρας μας και η προσωπικότητά μας.*

### **Ο Σιρανό**

*Γεια σας αγαπημένοι μου Ξεχωριστοί. Με λένε Σιρανό Ντε Μπερζεράκ και το επάγγελμα μου είναι ιππότης. Τη μέρα που γεννήθηκα οι συγγενείς μαζεύτηκαν από νωρίς στο σπίτι.. «πώς είναι έτσι το παιδί και τι μεγάλη μύτη!», είπαν μόλις με είδαν! Ξεκίνησα ξιφασκία από πολύ μικρός. Μου άρεσε που το ζίφος ήταν πιο μεγάλο από τη μύτη μου κι έτσι έγινα ιππότης. Τον ελεύθερο μου χρόνο ασχολούμαι με την ποίηση. Η πρώτη μου συλλογή κυκλοφόρησε με τίτλο : «Το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται» Τι και αν έχω μεγάλη μύτη! Όλοι με αγαπάνε για την ποίηση μου.*

**Πρόεδρος :** *Λοιπόν, καλοί μου φίλοι και φίλες, τα αποτελέσματα της παρούσας συζήτησης με τους Ξεχωριστούς δείχνουν πως δεν έχει σημασία η εξωτερική εμφάνιση, αλλά οι δυνατότητες και οι ικανότητες που έχεις ο καθένας μας. Παρακαλώ κ. Θούλη, να περάσετε στα πρακτικά του Συνεδρίου μας όλες αυτές τις ξεχωριστές ιστορίες.*

**Γραμματέας:** *Θα περάσουμε σε ένα μικρό διάλειμμα για να σας προσφέρουμε ξεχωριστό χυμό από ροζ αβοκάντο και θα συνεχίσουμε τη 2<sup>η</sup> Συνεδρία μας με τους Σταχτοαίματους ή Σταχτογεννημένους.*