

Η περιπλάνηση του Φάνη στους δρόμους της πόλης - Νο2

Οι αναμνήσεις είναι πλέον η παρέα μου. Θυμάμαι με τα παιδιά που πηγαίναμε βόλτες σε όλα αυτά τα στενά, κάνοντας διάφορες σκανταλιές.

Η οδός Τσουδερών βρίσκεται μπροστά μου, με το παλιό κλασικό κτίριο της Εθνικής Τράπεζας (αρ. 18), που πλέον είναι κλειστό και δίπλα το ιδιωτικό σχολείο της Αμαλίας Μανουσάκη (αρ. 22), που πήγαινε η γιαγιά μου. Παράλληλη με την Τσουδερών, η οδός Αγίας Βαρβάρας με την ομώνυμη εκκλησία, χωρίς καμπαναριό, και το παλιό κτίριο, στον προαύλιο χώρο της, που στέγαζε την βιβλιοθήκη μας. Τώρα όμως μέσα βλέπω όργανα φυσικής που χρησιμεύουν σε πειράματα, αφού το κτίριο το χρησιμοποιεί το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Η οδός Καστρινογιαννάκη, κάθετη, βλέπω μία αυλή με ένα εικονοστάσι. Εκεί ήταν η εκκλησία των δώδεκα Αγίων Αποστόλων (αρ. 23) και ακριβώς από πίσω εγκαταλελειμμένο το κτίριο της Εμπορικής τράπεζας. Οι περισσότεροι όμως χρησιμοποιούσαν την είσοδο από την οδό Τσαγρή (αρ. 22-24). Η οδός Τσαγρή συνεχίζει μέχρι μία μικρή στοά και ενώνεται με την οδό Βιτσέντζου Κορνάρου. Εκεί, στο σπίτι της Κοκώς, που έκανε μαθήματα πιάνου η αδελφή μου, δεν ηχεί πια το πιάνο, όπως και στην οδό Χατζηγηγοράκη (αρ. 7-9), τα γραφεία της εφημερίδας «Ρεθεμνιώτικα Νέα» και οι αποθήκες τους έχουν ερμηώσει.

Συνεχίζοντας βγαίνω σ' άλλο στενάκι. Η πινακίδα γράφει οδός Σουλίου. Και εδώ οι αλλαγές πολλές στην χρήση των κτιρίων. Εδώ θυμάμαι τα «τζαγκαράδικα» που έφτιαχναν τα σπιτάνια και έφερνε η μαμά μου τα σχισμένα μου παπούτσια, από την μπάλα, να τα φτιάξουν. Τώρα περνώντας από εδώ, βλέπεις κοσμήματα στις βιτρίνες. Ένα μικρό στενάκι που ακουμπάει στην οδό Σουλίου, η οδός Βαφέ που παρατηρώ μία εντυπωσιακή καμάρα.

Τώρα τι σκανταλιές να κάνω; Αφού είμαι μόνος...

